

Tekster af Lene Larn:

RELATION

Jeg holder fast i dig. Jeg slipper ikke dine indvolde, vi er indfiltreret i hinanden, fortæller jeg dig. Hører du? Vi er en del af hinanden. På godt og ondt.

Du drejer hovedet

og jeg minder dig om første gang

der er ingen første gang, du smiler træt

Jeg giver ikke op, jeg strækker dig ud i en lige linie, dine tarme tæller tusinde meter, vidste slet ikke du var så lang

indeni

Prøv at forstå siger du, mens du ruller alle dine meter sammen på en indkroget pind af glas

du kan skære dig

på mig

nu smiler du ikke længere, er sammenhængen ikke gået op for dig, forklarer du for hundredeogsyttende gang for hundredeogsyttende gang for hundredeogsyttende gang

Ikke endnu

jeg vil ikke

Du vil ikke?

Nej jeg vil ikke

forstå

Jeg lænker dig mit lykke-link fast med metal-trætte kæder, du skal ikke forsvinde fra mine tanker, en klam kølighed lander på mine skuldre, du er borte før jeg får set mig om jeg skjuler mine hænder så jeg ikke kan se dine manglede kærtegn

INTEGRATION

Den anden side?

Joe, ser du, det er sgu meget nemt, du går til højre derhenne om hjørnet, der er sådan en mur der,

sort og høj, ja, det ligner sgu en slags apartheid....på den dårlige måde altså....nej, nu må du sgu ikke afbryde midt i det hele, LIMIT NU!!!

Nå, så de siger, det er indgangen til den anden side?

Ja-jaae-ja. Ja, jeg ved kun at gennemgange ikke laver andet end gennemtræk, og det er der sgu ikke meget ved, det kan jeg godt sige dig.....

Nå, ja. Ja, HAR hørt det! Men det er forestillinger. Alt det pjat om at komme om på den anden side, det er sgu da noget, du forestiller dig inde i dit hoved. Sort snak, siger jeg dig.

Først er man her ikke? Og så....nej, forfra forfra.....

ALTSÅ!

Allerførst er man foran, ikke? Foran livet ikke....ja, før man bliver født selvfølgelig og så.... er der alt det der....

i midten

.....ja, SELVE LIVET, ikke....men så, ja så....? Ja, hvor fanden skulle *jeg* vide det fra? Så gå da selv hen og se efter, hvis du er så nysgerrig! Nej, jeg går fan`me ikke nogen steder, det må du sgu selv klare.

JEG SIGER, JEG FATTER IKKE DU GIDER!

Jeg siger, gå selv derhen!

Jeg siger, GÅ SELV!

DET RELIGIØSE BILLEDE

Shhh...kan I høre?

Stilheden.

Ja, jeg hørte den heller ikke lige med det samme, den kom bare sådan....snigende, den der uro. Og så sagde jeg til mig selv, der er noget galt, hr. Jensen, der er noget, der ikke er, som det plejer at være.

Jamen, kan I ikke se det?

Før var der det der grimme plankeværk derovre, ja, det med de gamle plakater, revet itu. Nogen har fjernet dem i løbet af natten som om....som om man bare lige har pillet en baggrund til en forestilling ned og kun de skrå brædder står tilbage.

Ser I det ikke?

Sig mig, er det ikke sådan en lille smule scary eller er det bare mig?

Regner det? Hvor kommer tågen fra? Min jakke, hvor er den?

Jeg lagde den der, lige over stolen i går, nogen har taget stolen og jakken og stolen med jakken og....

Det er saftsuseme køligt nu. Hvor er mit tøj?

Hallo?

HAL-LO?

Hvor kommer den forbandede dis fra? Det er klat det her! Hold op, det er ikke til at se noget!

JEG KAN IKKE SE NOGET!

Kan nogen sige mig, hvordan jeg kommer ud herfra? Jeg er spærret inde i et dråbefald.